

Kerkbuurten

Op weg naar Pasen

Kerkblad van de Protestantse Gemeente Oostzaan
maart 2022

40-dagentijd

40-dagentijd betekent dat je veertig dagen tijd krijgt om je af en toe eens terug te trekken op je eigen plaats, jouw woestijn, jouw bos, jouw kamer.

Het is stilstaan en voelen hoe belangrijk andere mensen zijn. Het is soms 'nee' kunnen zeggen en kiezen voor weinig. Zo kun je meer tijd maken voor de anderen en voor God.

Dichter bij de tijd

Nadat Jezus door Johannes gedoopt werd trok Hij naar de woestijn.

Daar bleef Hij veertig dagen zonder te eten. Jezus dacht na en bad.

Hij vroeg aan God: 'Wat wil Jij dat ik doe?' Na veertig dagen kreeg Jezus honger.

Overal zag Hij grote en kleine stenen.

Hij dacht: 'Als Ik nu eens tot deze stenen zeg dat ze broden moeten worden...' Maar toen bedacht Jezus zich en zei bij zichzelf: 'Waarom zou Ik dat doen? Een mens leeft niet van brood alleen.' Toen kwam Jezus op het dak van de tempel.

Hij dacht: 'Als Ik zo belangrijk ben voor God, dan kan Ik rustig naar beneden springen.

God zal er dan wel voor zorgen dat Ik mijn voeten niet breek.'

Maar dan bedacht Hij zich en zei bij zichzelf: 'Waarom zou ik dat doen?

Zoiets moet Ik toch niet aan God vragen.' Toen kwam Jezus op een hoge berg.

Van daaruit zag Hij heel veel.

Hij dacht: 'Als alles wat Ik zie nu eens van Mij zou zijn, dan...' Maar Jezus bedacht zich en zei bij zichzelf: 'Waarom zou Ik dat willen?

Alleen wat God wil is belangrijk.'

Jezus ging weg uit de woestijn en zei tot de mensen: 'Het rijk van God is nu heel dichtbij.

Begin anders te leven!'

Bewerking: C. Leterme, uit De bijbel in 1000 seconden



Jezus, diep in de woestijn

Jezus, diep in de woestijn, eenzaam en vol vragen, voerde daar een zware strijd, veertig lange dagen.

Stenen nam Hij niet voor brood, Hij is niet bezweten, ook al was de honger groot, voor zijn tegenspreker.

Alle rijkdom, alle macht lagen in Zijn handen, als Hij maar een knieval bracht voor zijn tegenstander.

Jezus zei: Ik kniel niet neer, want er staat geschreven: 'Bid alleen tot God de Heer, dien Hem heel je leven'.

Jezus, diep in de woestijn, veertig lange dagen, bleef het in de zware strijd met Gods woorden wagen.

Lied 539



Overdenking

In de dienst van 23 januari jl. ging Gerson Gilhuis voor. De ons bekende ex-predikant van de gemeente. Met veel enthousiasme leidde hij de dienst, je zou er heimwee van krijgen. Het was de eerste dienst die weer in de kerk werd gehouden na de laatste lockdown. Het was een dienst met gymoefeningetjes en jolijt. Heerlijk! Iedereen was blij elkaar weer te zien in de zondagse dienst.

Ook in deze dienst werd Willie Dijkema bevestigd als ouderling-scriba en Mirjam de Rijk nam afscheid als jeugdouderling.

Hieronder de foto's uit die dienst.



Preek 23 januari 2022, Lucas 4:14-21 / I Kor. 12: 12-27

Gemeente van Christus,

In de lezing van vandaag geeft Jezus in een notendop aan wat zijn missie is. Net als een moderne onderneming van tegenwoordig geeft hij in de synagoge van Nazareth, zijn mission statement af: in een paar woorden zegt hij wat hem beweegt, wat hij gaat doen en waar hij voor stáát. Daarvoor pakt hij de woorden van de profeet Jesaja op.

‘De Geest van God - die rust op mij, en zend mij
om aan armen het goede nieuws te brengen
om gevangenen hun vrijlating bekend te maken,
om aan blinden het herstel van hun zicht te geven,
om onderdrukten hun vrijheid te geven,
om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’

Als je naar de strekking van deze woorden kijkt, zie je dat het woorden zijn waar nieuw leven, nieuwe kansen van uit gaat, woorden waar beweging in zit naar de ruimte toe...

Ik pik er vandaag twee aspecten uit: de gevangenen vrijlaten en het genadejaar uitroepen.

Eerst: De woorden Ik ben gezonden om wie gevangen is, zijn vrijlating bekend maken. Dit gaat niet zozeer over de mensen in onze gevangenissen, maar over alle mogelijke manieren waarop wij onszelf of onze naaste gevangenzetten... Dat je het gevoel hebt dat je ergens in gevangen zit, is een menselijke ervaring van alle tijden.

We kunnen op veel manieren vastzitten: gevangen in onze eigen schuld, gevangen in onze boosheid, in ons verdriet, gevangen in onze angst voor toekomst, of in onze oordelen over onze naaste, we kunnen gevangen zijn in onze relatie. Of in een baan waarin je niet tot je recht komt. En net zo goed kunnen we ook gevangen zijn in het beeld dat we van onszelf hebben. Dan denk je van jezelf misschien “ik kan nu eenmaal niks”, “ik kan niks met gevoelens” “ik ben amuzikaal” “ik ben onhandig...” Dat kan wel zijn dat je zo *doet* en het zo *gewend* bent, maar het hoeft niet zo zijn dat je dat ook echt *bent*.

In mijn werk als geestelijk verzorger kom ik vaak mensen tegen die zich op de een of andere manier gevangen voelen. Vaak zitten mensen gevangen in een patroon van angstige of schadelijke gevoelens en gedachten, die ze ooit op basis van nare ervaringen hebben opgedaan. Ze hebben er last van en willen graag anders, maar het beeld dat ze van zichzelf hebben is zo sterk, dat het een lange tijd duurt om je eruit te bevrijden.

Met geduld, aandacht en betrokkenheid, lukt het soms gelukkig om mensen, al is het maar voor een deel uit die gevangenis te bevrijden die ze in lichaam en geest ervaren.

Vast zitten in een beeld dat je van jezelf hebt en waar je last van hebt en vervolgens merken dat het soms knap lastig is om daar verandering in aan te brengen...we kennen het denk ik allemaal wel.

Vroeger zeiden ze: wie voor een dubbeltje geboren is zal nooit een kwartje worden.

Jezus spreekt naar ons het vertrouwen uit dat zelfs in uitzichtloze situaties, er op een keer toch licht en lucht kan komen. In Gods ogen liggen mensen en levens niet voor eeuwig vast. Situaties kunnen veranderen, en mensen kunnen dat ook. Alleen dat moet je soms wel een beetje oefenen. En waarom zouden we dat niet even doen. Je leert het beste wat verandering betekent als je het ook echt met je hele lijf oefent.

Vraag: het is al even geleden, maar wie van u zit op dezelfde plek als de laatste keer dat u hier was? En wie zat er toen ook al op dezelfde plek als de keer daarvoor?

Goed de opdracht is helder- ik nodig u uit om van plek te veranderen.

Groet uw buurman en buurvrouw, zeg: leuk om je te zien!

Volgens mij is dit best even moeilijk...

Wat ik hiervan leer is dat genade – begrepen als het aanbieden van de vrijheid om te veranderen, niet zomaar gaat. We zijn geneigd om te denken dat genade alles is wat vanzelf gaat, wat uit de lucht komt vallen, maar in dit geval is genade vooral de *aanzegging* van de vrijheid. De keuze en de moeite om er iets mee te doen, is aan ons.

Wat Jezus zegt is in feite een grote genadeverklaring. Genade wil zeggen dat je lucht krijgt om op te leven. Om opnieuw te beginnen. Genade als bevrijding uit de ellende, uit armoede, uit gevangenschap, uit alles wat je bedrukt en kleineert. En dan niet alleen in de betekenis van wat er met onze geest en lichaam gebeurt, maar ook maatschappelijk in de zin van hoe we met ons geld, onze aarde omgaan en onze sociale relaties omgaan. Niet voor niets eindigt Jezus zijn opsomming met de woorden dat hij gekomen is om een genadejaar van de Heer af te kondigen. Het genadejaar was een idee uit het boek Leviticus voor mens en aarde om letterlijk op adem te komen. Het land niet bewerken, de opbrengst eerlijk delen, de schulden kwijtschelden en slaven vrijlaten.

Een jaar dus om over het hele land de relaties met naasten, de aarde en met God te herstellen. Een prachtig idee, maar in de praktijk was er nooit iets van terecht gekomen. Het zou ook te mooi zijn, onwerkbaar. Want de normale logica van de mens is niet genade, maar “ieder voor zich”, “recht van de sterkste” en “boontje komt om zijn loontje”. Dit is zoals wij mensen georganiseerd en geprogrammeerd zijn. Genade, vergeving en vrijgevigheid horen daar niet bij. Daarom waren juist die woorden van de God van Israël zo bijzonder en tegendraads.

Afgelopen maandag las ik in de krant dat uit een rapport van Oxfam blijkt dat de 10 rijkste mensen van de wereld, met elkaar meer dan 6x zoveel geld bezitten dan de 3,1 miljard - u hoort het goed: miljard! - armste mensen van de wereld. Mensen gevangen in armoede én in rijkdom. Een genadejaar als verdeel principe mag dan niet normaal zijn, maar een wereld waarin de ongelijke verdeling zó groot is, hoe normaal is dit?

En wat te denken van alle controlesystemen die onze overheid in elkaar heeft gezet om bijvoorbeeld uitkeringsfraude aan te pakken. Express hebben we alle afwegingen aan machines en algoritmes overgelaten, waarom? Omdat machines geen genade kennen. Zero tolerance. Van de arme mensen die ten onrechte zijn beschuldigd, en wier leven is verwoest, wachten er velen nóg altijd op hun vergoeding. Waarom? Omdat de systemen die wij normaal en nodig vinden, zo ingewikkeld zijn geworden dat ze het herstel van een betaling niet kunnen realiseren. Over gevangen zijn gesproken. We *willen* de gedupeerden wel terugbetalen, maar we kunnen het niet. En laten we niet de machine de schuld geven, wij mensen hebben het zelf gewild.

Hadden we nou maar iets beter naar Jezus geluisterd... Als Jezus in Nazareth uit Jesaja leest maakt duidelijk waar hij voor staat. Leven uit genade en deze doorgeven: dit is mijn logica. En waar mensen in mijn geest handelen, daar wordt het waar.

Ook voor onze samenleving geldt: het ligt niet vast, wij zijn vrij om het anders te doen. Maar zoals gezegd, het gaat niet vanzelf...

Paulus

Paulus lijkt daar in zijn brief aan de Korintiërs op in te spelen.

“Kijk, mensen” zegt hij, “het klopt dat wij niet perfect zijn en ook als gemeente hebben we allemaal onze makken en zetten we elkaar soms vast met onze denkbeelden. Toch worden we met elkaar, als gemeente, door de woorden van Jezus aangesproken. Door zijn geest worden we geroepen om er in deze wereld wat van te maken.

Dat is niet makkelijk, maar het *kán* wel, als we in de eerste plaats elkaar op onze eigen waarde weten in te schatten.

Als we elkaar als een genade gave weten te aanvaarden. Want dit is wat het is: wij zijn elkaar gegeven, elk met zijn of haar gaven. En ieder draagt zijn steentje bij.

Samen moeten wij dat mission statement van Jezus en Jesaja letterlijk handen en voeten geven. *Hij* geeft ons de geest, *wij* moeten het doen.

Paulus is realistisch genoeg om te weten dat dat inderdaad niet meevalt.

In Korinthe lagen ze af en toe flink met elkaar overhoop en dat is bij ons in onze kerken al niet anders. Gemeente van Christus zijn is altijd een blijvende zoektocht.

Maar ook voor de kerk geldt: het ligt niet vast. Wij hoeven niet gevangen te blijven in het verhaal van de krimp. Het wordt misschien wel kleiner, maar dat wil niet zegen dat je niet kunt bewegen, nieuwe wegen kunt zoeken, elkaar kunt vergeven en inspireren.

Veel is ons gegeven, veel kunnen wij doorgeven.

Overall waar we daar *iets* aan doen, wordt het lichaam levend, wordt Gods wereld waar,
Amen

Gerson Gilhuis

Verslag van de kerkenraadsvergadering op dinsdag 15 februari jl.

Gewoonlijk wordt op de tweede donderdag van de maand vergaderd. In verband met het “tafelen in de kerk” dat ook op deze donderdag plaatsvond, weken we uit naar dinsdag. Ook Ds. Dick van Arkel was aanwezig. Helaas konden Ank Verwer en Rob Bekebrede niet aanwezig zijn, omdat dinsdag nu eenmaal de Crescendo avond is. Desondanks was het een nuttige en gezellige vergadering. De vergadering werd geopend met een verhaal uit het **Thomasevangelie**, een evangelie dat in 1945 uit de kruik van Nag Hammadi in Egypte tevoorschijn is gekomen:

Jezus zag kleine kinderen spelen en zei tegen zijn leerlingen: deze kinderen lijken op hen, die het Koninkrijk binnengaan. De leerlingen vroegen: zullen wij dan het koninkrijk binnengaan?

Jezus zei tegen hen: als jullie de twee één maakt, het innerlijk maakt als het uiterlijk, het uiterlijk als het innerlijk, het boven zoals het beneden, het mannelijke en het vrouwelijke tot één maakt, zodat het mannelijke niet alleen maar mannelijk en het vrouwelijk niet alleen maar vrouwelijk, dan zullen jullie binnengaan in het Koninkrijk!

In deze tijd, waarin mannen en vrouwen zo hun “eigen rol spelen” en steeds verder van elkaar komen te staan is dit een bijzondere boodschap van Jezus. Laten we naar elkaar toe groeien, elkaar begrijpen, zelf één worden en met allen één zijn, dan is het Koninkrijk van God nabij.

Naar aanleiding van de binnengekomen berichten kunnen we melden, dat de **bloemengroet** aan de gevangenen in de gevangenis in Zaandam doorgaat. Wim Lebbing brengt de bloemen.

Het **preekrooster** is nog niet geheel compleet. Ook melden gastpredikanten zich, na een eerdere toezegging, af omdat de eigen gemeente hen nodig heeft. Daarom een noodkreet van de “preekvoorzener” (dat ben ik): lieve mensen, ik doe mijn best om het rooster rond te krijgen, liefst met ons bekende predikanten, maar het lukt zeker niet altijd! Laten we hopen, dat de predikantloze periode niet meer lang duurt!

Ds. Dick van Arkel zet zich hier ook voor in. Hij doet veel voorbereidend werk, omdat we als we weer een predikant kunnen beroepen, ook lange tijd met elkaar op weg kunnen.

Niet alleen het aantal kerkbezoekers is kleiner geworden door de coronatijd, ook de kerkenraad is gekrompen. Jaap de Dood is naarstig op zoek naar mensen, die de kerkenraad willen komen versterken.

Naar aanleiding van de notulen werd gesproken over eventuele **samenwerking met het “Witte Kerkje”**. Gebleken is, dat er behoefte is aan een bijeenkomst van beide kerkenraden. We wachten die bijeenkomst af!

We bespraken de afgelopen kerkdiensten. De dienst waarin **Mirjam de Rijk** afscheid nam van haar taak als jeugdouderling was heel bijzonder. Ds. Gerson Gilhuis was gastpredikant. Samen (met anderen) hebben zij meer dan 10 jaar de jeugd begeleid in kerkdiensten en op de vrijdagavonden in de Rock Solid groepen. Zoveel kinderen, jongeren hebben ervan geleerd en ervan genoten! Nu is het tijd voor nieuwe wegen: Mirjam helpt voortaan met de ouderenochtenden! Dank Mirjam, voor zoveel jaar geloof en liefde! We houden vol he.

Dank Gerson, voor de **feestelijke invulling van de dienst**. Nieuwe wegen betekent ook andere plaatsen! Alle kerkgangers bleken elke week een vaste plek op te zoeken in de kerk. Gerson vond dat elk van ons maar eens ergens anders moest gaan zitten. Het werd een ware volksverhuizing, Met een frisse blik en een nieuw gevoel vervolgden we de dienst!

De commissie **ONE (omzien naar elkaar)** zal dit voorjaar weer bij elkaar komen. Kent u mensen, die ook af en toe een bezoekje willen brengen aan kerkleden en dorpsgenoten of juist mensen, die bezoek willen krijgen, laat het ons weten. Erica Homburg is contactpersoon!

Anneke meldde, dat de **inkomsten van het BJC** natuurlijk zijn teruggelopen in coronatijd. Toch heeft het gebruik van de BJC door de bibliotheek en als studieruimte ook geld opgeleverd. Ook de maaltijden in de kerk dragen bij aan onze financiële mogelijkheden.

De diaconie heeft in coronatijden natuurlijk ook minder gelden binnengekregen. Daarom zijn veel bijdragen aan vaste en incidentele projecten uit eigen middelen betaald. Ook is een jaarlijkse bijdrage beloofd aan het project van Ds. Margrietha Reinders in het Amsterdamse Betondorp. Een overzicht van de bestede gelden staat ook in deze Kerkbuurten!

Jaap de Dood is vanuit de kerk bestuurslid van de stichting **Vrienden van de Kerk**. Het bestuur wordt verder gevormd door Kees van Prooijen, Eelco Taams en Ton Senf, Nieuwe, jonge leden van het bestuur zijn Owen de Dood, Nimo en Cees Oussoren. De Vrienden van de Kerk zijn druk bezig, meer mogelijkheden voor het gebruik van de kerk door anderen te vinden en mogelijk te maken. Ton vertelt er meer over in deze Kerkbuurten. De Vrienden van de Kerk dragen ook bij aan de kosten voor een goede geluidsinstallatie, een beamer en streamingsmogelijkheden.

Tenslotte wil ik nog graag melden, dat naar aanleiding van een enquête van “Nederland zingt” lied 416: **“Ga met God en Hij zal met u zijn”** met grote meerderheid van stemmen gekozen is tot lievelingslied van alle kerken. Wij zijn het daar helemaal mee eens!

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen,
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in Zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en hij zal met je zijn.



*Willie Dijkema
scriba*

Als er muren voor ons staan, doe ons dan de gaten zien waar het licht doorheen valt,
waardoorheen we verder kunnen kijken.

Als er bergen voor ons oprijzen, doe ons dan de paadjes zien waar onze voeten kunnen gaan,
waarlangs we verder kunnen komen.

Als de mist ons overvalt, doe ons dan de kansen zien om stil te staan, stilte te voelen
waarin we bij U kunnen komen.

En God, misschien, als we moed hebben, help ons dan het ook te maken:
die gaten, die paadjes, die kansen. Amen

Ds. Harmke Heuver

Ergste hongers sinds 40 jaar in Oost-Afrika



De ergste droogte in meer dan 40 jaar. Dat is de situatie in delen van Ethiopië en Kenia, waar op sommige plaatsen al drie jaar lang geen druppel regen is gevallen. Voor meer dan 13 miljoen mensen dreigt hongers.

Dringend water en voedsel nodig

Door de aanhoudende, uitzonderlijke droogte gaan gewassen dood en sterven dieren, met honderdduizenden tegelijk. Volgens de Verenigde Naties is de situatie in de Hoorn van Afrika sinds 1981 niet zo nijpend geweest. Omdat er ook in de komende tijd geen regen zal vallen, wordt het alleen nog maar erger.

Kerk in Actie helpt de getroffen bevolking met water, voedsel en medicijnen. “We installeren tanks om water op te slaan dat met vrachtauto’s zal worden aangevoerd. Aan ernstig ondervoede kinderen, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, delen we extra voedsel uit. Ook dieren helpen we met water, voedsel en medicijnen, zij zijn immers voor veel mensen hun inkomstenbron”, zegt Hilda Timmerman, relatiebeheerder voor Ethiopië en Kenia bij Kerk in Actie.

Extreme weersomstandigheden als gevolg van de klimaatverandering komen in Afrika steeds vaker voor, en ze worden steeds heviger. En dat terwijl dit continent het minst bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Naast het ledigen van de eerste nood, zet Kerk in Actie zich ook in voor structurelere vormen van hulp in klimaatgevoelige landen als Ethiopië en Kenia. “Denk hierbij aan landbouwtraining, bijvoorbeeld op het gebied van snelgroeiende gewassen met kleinschalige irrigatiesystemen”, aldus Timmerman.

Door de klimaatverandering worden bepaalde delen van Ethiopië steeds vaker getroffen door langdurige droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. De Ethiopische kerk en hulporganisatie willen dat patroon doorbreken: ze leren boeren en boerinnen zich aanpassen aan de nieuwe situatie. Ze leren vruchtbare grond vast te houden, grond te irrigeren, nieuwe gewassen verbouwen die bestand zijn tegen droogte. Ze gebruiken een weeralarm die aangeeft wanneer je het beste kunt planten en oogsten.

Maar ook helpt de kerk mensen met andere bronnen van inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt.

Uit: mail Protestantse Kerk, vindplaats van geloof hoop en liefde

Onderzoek naar verbondenheid in de kerk



Beste lezer,

Mijn naam is Marcel den Dulk en ik ben kerkmusicus (pianist en organist) en dirigent. In mijn werk breng ik graag mensen bij elkaar rondom muziek. Om nog meer inzicht te krijgen in wat mensen samenbindt (en wat hen daarvan kan weerhouden), heb ik mij middels een aanvullende studie verder verdiept in de organisatie-psychologie. In het kader van het afstudeertraject voor deze studie doe ik momenteel onderzoek naar onderlinge verbondenheid in de kerk.

Ik wil met mijn onderzoek het inzicht vergroten in kansen en mogelijkheden die een bijdrage kunnen leveren aan gemeentebouw, waarbij ik denk dat behalve voor muziek ook vele andere factoren een belangrijke rol kunnen spelen. De omstandigheden van deze coronatijd

heeft veel contacten tussen mensen moeilijker en minder vanzelfsprekend gemaakt. Dit roept ook nieuwe vragen op rondom de kerkdiensten. Het is nu nog belangrijker geworden om te weten wat dit allemaal betekent voor de beleving van gemeentebouw. Uw mening kan helpen om inzicht te krijgen in de vraag welke factoren van belang zijn voor het versterken van een gevoel van verbondenheid en eenheid in de kerk.

Ik wil u vragen of u wilt meehelpen met dit onderzoek door de vragenlijst via deze internet-link in te vullen. De vragenlijst bevat vragen over uw ervaringen in de kerk, over de mensen in uw kerk, over wat u het meeste aanspreekt en uw eventuele deelname aan activiteiten. Daarnaast ben ik ook geïnteresseerd in de soort muziek en liederen die u aanspreken, want muziek en samenzang kunnen mensen immers ook een kostbaar gevoel van verbondenheid geven. De vragenlijst bevat een aantal klinkende muziekfragmenten, waarbij u uw persoonlijke waardering kunt aangeven. Uw deelname aan het onderzoek is anoniem. De resultaten van het onderzoek worden geautomatiseerd verwerkt en zijn niet herleidbaar tot individuele personen. Als u wilt, kunt u zich tevens aanmelden om t.z.t. een samenvatting van de resultaten van dit onderzoek te ontvangen.

U kunt de vragenlijst bereiken via mijn website: www.marceldendulk.nl Op deze website kunt u tevens praktisch muziekmateriaal voor de komende Paastijd downloaden. Ik heb de koralen uit de Mattheus Passie van Bach in het Nederlands hertaald en op gemeentebouwhoogte getransponeerd. Daarbij heb ik ook oefenbestanden gemaakt, waarmee u die koralen gemakkelijk thuis kunt instuderen, zodat u deze koralen samen vierstemmig kunt zingen. Dit Mattheus Passie-project was een product van mijn stagejaar bij de Dienstenorganisatie van de Protestantse kerk. Deze koralen (tezamen met een uitgewerkte liturgie voor een Goede Vrijdag-viering met Mattheus Passie-samenzang) hebben hun weg inmiddels in vele gemeenten gevonden. Ik zou het prachtig vinden als ik met het beschikbaar stellen van dit muziekmateriaal ook voor uw gemeente iets zou kunnen bijdragen.

Op mijn website staan onder het kopje “*Verbindend Specialist Muziek*” nog meer mogelijkheden van muziek voor gemeentebouw, zoals projectkoor en samen muziek maken met gemeenteleden. Maar ook het maken van praktische muzikale hulpmiddelen zoals MP-3 geluidsbestanden voor samenzangbegeleiding. Hoe mooi zou het zijn als wij met elkaar - mede dankzij uw deelname aan het onderzoek - nieuwe kansen kunnen ontdekken om elkaar te bemoedigen en inspireren. Om zo - al is het misschien tegen de verdrukking in - de lofzang gaande te houden, onze verbondenheid met elkaar gestalte te geven en ons geloof zichtbaar, hoorbaar en voelbaar te maken.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Hartelijke groet,
Marcel den Dulk

Berichten van ambtsdragers en vrijwilligers

Kerkbalans 2022

De actie Kerkbalans 2022 is wat betreft de toezeggingen goed verlopen. Van de 176 uitgezette toezeggingsformulieren hebben wij er 167 retour ontvangen. Het is elk jaar weer een heel karwei, maar uw bijdrage is nu eenmaal nodig om met elkaar de kerkgemeente draaiende te houden.

Een woord van dank zijn we zeker verschuldigd aan de 18 lopers, die de toezeggingbrieven bij de leden afgeven en weer ophalen. Soms moesten de lopers meerdere keren een bezoek brengen aan leden om alle formulieren terug te krijgen. We hopen dat jullie dit nog lang voor de kerk willen blijven doen.

Het toegezegde bedrag voor 2022 bedraagt € 36.100,-- voor 2021 was dit € 36.200,--. Het aantal deelnemers is 11 minder dan in 2021. Aangezien het toegezegde bedrag nagenoeg gelijk is gebleven is er sprake van een verhoging per toegezegde bijdrage. We zijn erg blij met dit mooie resultaat. Allen heel hartelijk dank daarvoor.

Hieronder is een overzicht opgenomen over de toezeggingen voor de actie kerkbalans over de periode van 2018 tot en met 2022 alsmede een overzicht van het aantal deelnemers aan de actie Kerkbalans.



Kerkbuurten

Begin maart zullen we het abonnementsgeld voor het kerkblad "Kerkbuurten" via de afgegeven automatische afschrijving incasseren. Als u geen machtiging heeft afgegeven ontvangt u begin maart een betaalverzoek om uw abonnementsgeld te betalen.

Solidariteitskas

Jaarlijks wordt aan onze gemeente een verplichte financiële bijdrage opgelegd ten behoeve van de solidariteitskas. De inkomsten uit de solidariteitskas zijn bestemd voor onder meer gemeenteopbouw, begeleiding van predikanten, scholing en nascholing van predikanten en kerkelijk werkers, jeugdwerk, oecumene en provinciaal kerkenwerk. Van deze opbrengst mag onze gemeente 50% gebruiken voor het eigen kerkelijk werk.

Het verzoek voor de bijdrage aan de solidariteitskas zullen wij in de maand juni aan u toesturen.

Tiny Verwer

De huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie in november 2021 heeft het prachtige resultaat van 697.000 euro opgebracht. Meer dan 7.000 collectanten en ruim 430 collectecoördinatoren hebben zich ingezet voor een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Kerk in Actie directeur Jurjen de Groot: "Er is enorm veel werk verzet door duizenden vrijwilligers. Samen maken we het verschil voor onze kwetsbare naasten."



Ingekomen bericht

Al enige tijd is het niet meer mogelijk om papier/karton in de grote plastic box in het magazijn te doen. Dit wordt niet meer naar de Notenkraker gebracht. Papier/karton kan gewoon in de buitencontainer gedaan worden.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Groetjes Marion van Elst



Diaconie

Hierbij het overzicht van de kerkcollectes periode oktober/ december 2021:

10/10	Stap Verder	€ 135,80
17/10	Wereldvoedseldag	€ 129,40
24/10	Solidaridad	€ 131,15
31/10	SOS-kinderdorpen	€ 115,40
7/11	Hospice Krommenie	€ 118,15
14/11	Sensor	€ 47,40
21/11	Plaatselijk Diaconaat	€ 231,30
28/11	SOS-Kinderdorpen	€ 110,00
5/12	Voedselbank Zaanstreek	€ 109,00
12/12	Regenboog Amsterdam	€ 133,30
19/12	Betheljade	€ 85,82
25/12	Kinderen in de knel	€ 127,35

Met vriendelijke groet, Wim Lebbing

Bloemen en kaarten

De bloemen gingen met een hartelijke groet en bemoediging naar:

23 jan. dhr. en mevr. Siem en Marijke Horstman - Prins

30 jan. mevr. Spaamer - de Reus

06 febr. dhr. Wim Bijdemast

13 febr. mevr. Susan Brouwer - Hamstra

20 febr. Mevr. Alie Busch-Bindt

De kaarten gingen naar:

30 jan. mevr. Susan Brouwer - Hamstra,

13 febr. Kinderen en kleinkinderen van mevr. Jo Boerma -
ter Schegget

Met oprechte deelneming wegens het overlijden van hun
moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder.

Maartje Dral-Verwer



Koffieochtend BJC

Beste mensen,

Woensdag 16 maart is er weer een koffieochtend in het BJC naast de Grote Kerk.

U bent dan weer van harte welkom zonder beperkende maatregelen.

Neem gerust iemand mee die ook een gezellige ochtend op prijs stelt.

Graag tot ziens.

De seniorencommissie

Kerkdeur open

Op vrijdagochtend zijn de “KERKDEUREN” sinds een aantal weken weer open.

Iedereen maar dan ook IEDEREEN kan zomaar binnenlopen om even een moment van stilte te ervaren in onze mooie KERK.

Een kaarsje branden voor iemand, voor een gebeurtenis, voor de wereld etc.!! of gewoon even stil zitten in een bank of een stoel.

Als u of jij een vraag hebt over de kerk of iets anders, kunt u even doorlopen naar het Bartel Jacobsz Centrum (BJC) waar vrijwilligers zitten om u te woord te staan, ook is er een kop koffie of thee voor u aanwezig. U bent van harte welkom.

Ook op deze ochtend kan iedereen houdbare levensmiddelen inleveren voor de Voedselbank, deze wordt op zondagmorgen na de kerkdienst opgehaald.

Wij hebben een groot aantal vrijwilligers die, om de beurt, elke vrijdag twee uurtjes in de Kerk/BJC aanwezig zijn om u eventueel van dienst te zijn.

Het is heel fijn om in deze drukke tijd en al die indrukken die wij steeds zien en door krijgen, om even stil in de kerk te zitten, even bijkomen van al die hectiek om ons heen!!

Het is u van harte aanbevolen, namens alle vrijwilligers.

Hartelijke groet, Jaap Dral

Dit gedicht (via Ans van Tol) ligt in veel kerken die op bepaalde tijden geopend zijn:

Hier is een stoel voor wie moe is.
Hier is hoop voor wie verdwaald is.
Hier is liefde voor wie ontmoedigd is.
Hier is geloof voor wie twijfelt.
Hier ben je verwacht, zoals je bent,
want God heeft op jou gewacht.
Sta even stil,
Bewonder de schoonheid van deze kerk.
Adem in het verleden van dit huis,
je eigen nieuwe begin.
Sluit je ogen, wordt even stil,
misschien hoor je de echo van Gods woord.
Ga even zitten, vouw je handen, open je hart.
Bid en als je dat niet kan,
ga dan toch naar huis met onze groet: Vrede en alle goeds!

Mededelingen vanuit de diaconie

2 maart is vastenwoensdag, begin van de 40-dagen tijd.

We starten met een sobere soepmaaltijd om 18.00 uur in het BJC.

Vanaf die tijd liggen in de kerk en BJC de vastenkalenders waarvan u er 1 mee kunt pakken.

Ergens in maart komt er een inschrijfformulier te liggen in het BJC waarop u kunt invullen of u aan het paasontbijt wilt deelnemen op zondag 17 april.

Op zaterdag 16 april zoeken we nog wat mensen om tafels en stoelen klaar te zetten om 9 uur, koffie staat klaar. Opgeven bij Jans of Ank.

Op woensdag 13 april wordt de Pesachmaaltijd gehouden in het BJC, aanvang 18.00 uur.

Witte donderdag 14 april is er dienst met avondmaal, zittend en met kleine bekertjes.

Vanaf 2 maart staat het hart voor Kerk in Actie weer centraal.

Dit jaar met thema; Alles komt goed?!

Met dit thema staat de 40-dagentijd in het teken van de toekomst, waarvan we geloven dat die goed is. De zeven werken van barmhartigheid laten ons heel concreet zien hoe dat kan.



Honger > eten geven, Dorst > drinken geven, Vreemdeling > opnemen in ons midden, Naakt > kleding geven, Ziek > een bezoekje, Gevangen > laat wat horen. Wat jullie voor hen doen, doen jullie ook voor mij. Mattheüs 25.

Collectes

6 maart

De hongerige eten geven. In het dichtbevolkte Rwanda leeft 70% van de bevolking van landbouw, 1 gewas verbouwen is niet voldoende om je gezin te onderhouden. Door trainingen leren ze om betere technieken in te zetten om meerdere gewassen te verbouwen.

13 maart

De zieken bezoeken. Kerk-zijn doe je met elkaar, het binnenlands diaconaat ondersteunt initiatieven in bv Friesland, De Woonkamer. Een ontmoetingsruimte voor mensen met problemen.

20 maart

De naakten kleden. In Yogyakarta in Indonesië leven veel kinderen op straat. Zij worden aan hun lot overgelaten. De organisatie Dreamhouse kijkt naar hen om, er is een opvanghuis en onderwijs.

27 maart

De vreemdeling herbergen. De kliederkerk is op vele plaatsen in Nederland een begrip. Jong en oud voelen zich hier thuis, samen ervaren de betekenis van het bijbel verhaal.

3 april

De dorstige drinken geven. Veel mensen in Moldavië trekken weg naar het buitenland om te werken, ouderen en kinderen blijven achter. Er zijn twee opvangcentra die zich het lot aantrekken van de ouderen en kinderen. Ze worden opgevangen, krijgen een maaltijd en een douche aangeboden. Kerk in actie steunt dit initiatief

Nieuws vanuit SOS-dorp Leh Ladakh

Een brief vertelt ons dat het dorp niet aan de regels van de pandemie ontkwam.

Kinderen die er woonden hielden zich goed aan de hygiënemaatregelen en werden regelmatig getest.

Zo zijn er in het dorp geen besmettingen geweest en bleven ze gevrijwaard van sluiting.

De kinderen die onderwijs volgen van buiten het dorp, moesten thuisblijven.

Ze kregen les via de computer en als deze er niet was, werd er een gebracht of de onderwijzeres kwam thuis voor lesgeven.

Omdat de kinderen eten krijgen op school en nu thuis moesten eten, wat niet altijd mogelijk is door geldgebrek, werd er eten geleverd aan sommigen gezinnen.

Het was een feest dat iedereen weer naar school kon komen.

Vriendjes die elkaar gemist hadden konden weer spelen en samen sporten.

Met een hartelijke groet aan ons SOS-kind Tenzin. 🙌

Hiernaast op de foto.

Ank Verwer



Een avond over de nieuwe/herziene bijbel(vertaling): NBV21



Presentatie NBV21 in de Grote Kerk te Den Haag

Op woensdag 21 oktober jl. verscheen NBV21 (Nieuwe Bijbelvertaling 21). Een grote gebeurtenis want deze Bijbel is ook officieel de `kanselbijbel` van de Protestantse Kerk in Nederland. NBV21 is een herziene uitgave van de zogenoemde Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004. Inmiddels ligt ze in de meeste PKN – gemeenten op kansel en/of liturgische tafel en wordt er op zondagmorgen uit voorgelezen (niet altijd, want soms geeft een voorganger de voorkeur aan een andere vertaling).

Op dinsdag 8 maart wordt een avond gehouden over NBV21.

Waarin verschilt deze van eerdere vertalingen? Waarom moest er een nieuwe bijbelvertaling komen? Spreekt deze vertaling duidelijker taal of niet? Helpt het ons in het begrijpen van de bijbelse teksten? Wat is er `herzien` aan de vertaling uit 2004 en hoe is dat in z'n werk gegaan? Waarom is `hij` als het over God gaat veranderd in `Hij`? Waarom zegt Job in NBV21 tot slot iets anders dan in de vorige versie van de Nieuwe Bijbelvertaling? Aan de hand van verschillende bijbelgedeeltes `proeven` we NBV21.

Tijd en plaats: dinsdag 8 maart a.s. van 19.30-21.00 uur in de Nieuwe Kerk, Kerkstraat 8, Wormer. **Opgave:** Bart Vijfvinkel, predikant@pknwormer.nl, 06 19685110

Ring Zaanstreek: inspirerende samenwerking

Enkele jaren terug zochten enkele PKN-gemeentes in Zaanstreek Noord samenwerking op het gebied van wat vroeger werd aangeduid als `vorming en toerusting`. Wat aarzelend begon is inmiddels uitgegroeid tot een Zaanstreek-brede samenwerking waarbij inmiddels ook de Protestantse gemeenten van Oostzaan en Zaandam zijn aangehaakt. De naam waaronder we samenwerken is: Ring Zaanstreek.



De verouderde `banner`, nog zonder de kerkgebouwen van Oostzaan en Zaandam.

De samenwerking van de Protestantse Gemeenten is inspirerend. Enkele predikanten en gemeenteleden brengen hun verschillende ideeën, expertises en interesses in. Leidend in de keuze voor het activiteiten aanbod is wat er leeft in kerk en samenleving. Niet toevallig stelden we al eerder `multiculturaliteit` aan de orde en is het huidige thema `duurzaamheid`. Het volgende thema staat ook al vast: de zeven werken van barmhartigheid. Paus Franciscus voegt er een achtste werk aan toe: barmhartig zijn voor ons gemeenschappelijk huis (de aarde). Dus `duurzaamheid` en `klimaatcrisis` blijven onze aandacht vragen. Dat zal niet veranderen verwacht ik.

Breed aanbod

Het aanbod is breed. Zo bedachten we rond het thema `duurzaamheid` onder andere filmavonden, een avond over mode, een bezoek aan een ecologische boerderij, een vaartocht

op het Wormer- en Jisperveld, een ochtend over kunst en een bijeenkomst met Marian Minnesma, bekend klimaatactivist en directeur van Urgenda.

Daarnaast bieden we activiteiten aan los van het thema zoals `de kunst van het ouder worden` en, als er geen coronabeperkingen zijn, theatervoorstellingen zoals eerder `Alhambra revisited` met Gottfrid van Eck en `Hier sta ik – Luther` met Kees van der Zwaard.

Vermeldenswaard is ook de ontmoeting voor kerkenraadsleden tijdens de eerste coronagolf. Mensen bemoedigden elkaar en deelden ervaringen. Heel bijzonder.

Samen optrekken

Het inspirerende van de samenwerking zit niet alleen in de onderwerpen, de bijeenkomsten en activiteiten. Het inspirerende zit ook in de samenwerking zelf. We inspireren elkaar met onze inbreng en leren samenwerken. Samen kun je zoveel meer en zoveel meer mensen bereiken!

Het zou zonde zijn als kerken op hun eigen eilandjes zouden blijven. Zeker nu de kerk zo krimpt is het extra belangrijk om samen op te trekken. Zo groeien we naar elkaar toe.

Uiteindelijk zullen gemeentes het toch samen moeten doen. Alleen redden ze het niet meer.

We zijn altijd blij als een activiteit of bijeenkomst bezocht wordt door mensen uit de hele Zaanstreek en als ook niet-kerkelijke mensen meedoen. We denken dat wat we aan de orde stellen voor iedereen belangrijk en van betekenis is.

Ontmoeting

Bij de herziening van de kerkorde enkele jaren terug kregen de gemeentes min of meer de opdracht om een plaats (ring` genoemd) te creëren waar mensen uit verschillende kerkelijke gemeentes samenwerken en elkaar kunnen ontmoeten. In de Zaanstreek is zo'n plaats heel organisch ontstaan vanuit de behoefte tot samenwerking. Een aarzelend begin is uitgegroeid tot een Zaanstreek brede samenwerking van Protestantse gemeenten.

Nu de coronabeperkingen zijn opgeheven hebben we de draad weer opgepakt.

Eerstvolgende activiteiten:

De uitgestelde bijeenkomst `De kunst van het ouder worden` o.l.v. ds. Cornelis Visser en ds. Bart Vijfvinkel op 6 april om 10.00 uur in de Nieuwe Kerk.

Opgave bij Bart Vijfvinkel: predikant@pknwormer.nl, 06 19685110.

Gemeenschappelijke kerkdienst in de Oostzijderkerk op zondag 12 juni.

Namens de Samenwerkende Protestantse Gemeenten Zaanstreek,
Bart Vijfvinkel, predikant PG Wormer.

(Dit, iets aangepaste, artikel verscheen eerder in Zaans Kompas, het kerkblad van de Protestantse Gemeente Zaandam)



Nu met foto's van de kerk van Zaandam en Oostzaan

Kerkdiensten maart 2022

Zondag 27 februari
Aanvang 10.00 uur

Ds. Klaas Holwerda uit Amsterdam
Organist: Hans Rijken
Collectebestemming: SOS-Kinderdorpen

Zondag 6 maart
Aanvang 10.00 uur

Ds. Bart Stobbelaar uit Driehuis
Organist: Wim Lebbing
Collectebestemming: Veertigdagentijd

Zondag 13 maart
Aanvang 10.00 uur

Ds. Cornelis Visser uit Westzaan
Organist: Ton Senf
Collectebestemming: Veertigdagentijd

Zondag 20 maart
Aanvang 10.00 uur

Ds. A. Martens uit Amsterdam
Organist: Hans Rijken
Collectebestemming: Veertigdagentijd

Zondag 27 maart
Aanvang 10.00 uur

Ds. Pieter van der Woel uit Heiloo
Organist: Hans Rijken
Collectebestemming: Veertigdagentijd

Zondag 3 april
Aanvang 10.00 uur

Dhr. Th. Wielsma uit Uithoorn
Organist: Wim Lebbing
Collectebestemming: Veertigdagentijd

Maria knielt bij Jezus neer, zo laat zij zien wat komt.
Het ruikt in dit verhaal naar méér: Gods rijk komt van de grond.
Wat vruchtbaar in de aarde valt, blijft daardoor juist bestaan.
Omdat Gods hand bewaren zal wat nooit voorbij mag gaan.

Een helper die niet machtig is, maar uitgelachen wordt.
draagt onze pijn en ons gemis en brengt ons weer bij God
Wij bloeien op en krijgen kleur omdat de Heer ons voedt.
Vertrouw op Hem en vraag gerust. Hij maakt het leven goed.
Zet nu je beste beentje voor, De waarheid spreekt ons aan,
En wie haar wijze woorden hoort, die weet waar hij moet gaan.

**Wij vieren een bijzonder feest, het leven wordt gevierd.
En wie met ons verhalen leest, ontdekt: dat feest is hier!**
(Projectlied Kind op Zondag, Veertigdagentijd)

Vrienden van de Grote Kerk, maart 2022

TAFELEN in de Grote Kerk

De eerste Tafel op 10 februari 2022 was een groot feest, meer dan 60 deelnemers hebben met elkaar gegeten en gedronken. Het hoofdgerecht was klaar gemaakt door Jacqueline van de Try-out. Het voor- en nagerecht door Owen en de vrijwilligers. Het schitterende verhaal van Valentijn stond centraal tijdens het Tafelen. Het echte verhaal uit het Romeinse rijk inspireert nog steeds om anders naar elkaar te leren kijken: vanuit liefde.

7 april 2022 (in plaats van 31 maart 2022)

De volgende Tafel zal plaats vinden even voor de stille week van Pasen, met als thema "Pasen". En muziek en het verhaal tijdens de avond? Nog een verrassing.

We hebben de kok van het Wapen van Oostzaan gevraagd voor ons te koken.

Opgave via Owen de Dood of Nancy Sijmonsbergen.

BARD, film in de Grote Kerk: Intouchables

Zaterdag 5 maart 2022, 19.30 uur, 15 euro, aanmelden via Owen de Dood 063737374.

Zo'n beetje een op de twee Fransen zou de bioscoop hebben bezocht voor de film Intouchables uit 2011. En ondertussen hebben vele Nederlanders de film voor de zoveelste keer bezocht.

Wat is het geheim achter deze toch behoorlijk conventionele feelgoodfilm?

Het verhaal is gebaseerd op een echte gebeurtenis. De Parijse miljonair Philippe (François Cluzet, die een broer zou kunnen zijn van Dustin Hoffman) is tot aan zijn nek verlamd vanwege een val door paragliding. Philippe moet permanent verzorgd worden en heeft al vele verzorgers versleten. Tot zijn irritatie behandelen ze hem allemaal met fluwelen handschoenen. Dan arriveert de jonge Senegalees Driss, een boom van een vent uit de banlieues (achterstandswijken van Parijs), die alleen komt solliciteren om zijn uitkering te kunnen behouden. Zijn nonchalante houding kan Philippe wel waarderen; hij daagt de jongen uit twee weken op proef te komen werken.

Twee volslagen tegenpolen die er noodgedwongen het beste van moeten maken – de basis voor een traditionele buddy-komedie is gelegd. En jawel, er bloeit al snel iets moois op tussen de vrijpostige Afrikaan en de - letterlijk en figuurlijk - verkrampte intellectueel. Philippe leert weer van het leven genieten en Driss wordt op zijn beurt een gezond werkethos bijgebracht, en wat goede smaak.

Achterhaalde racistische onzin, oordeelden sommige recensenten. Daar zit iets in, op papier ziet het er niet best uit: de olijke, ongemanierde Senegalees die als hulpje van de rijke blanke wat beschaving meekrijgt. Anderzijds volgt Intouchables zo'n geijkte formule, vol archetypen en haast oubollige vrolijkheid, dat die politiek correcte blik veel te kort door de bocht is. Deze allochtoon staat zijn mannetje wel, en heeft die bekakte blanke minstens zoveel te leren als andersom. Intouchables is een sprookje waarin zware fysieke handicaps en serieuze gettoproblemen worden overwonnen met een lekker nummertje Earth, Wind & Fire, en een jointje op z'n tijd. En wanneer je de film gezien hebt? De tweede keer verveelt niet. Je wordt er blij van....

En de muziek binnen Intouchables? Gecomponeerd door de Italiaanse componist Ludovico Einaudi, waarvan de nummers "Una Mattina" en "Fly" het meest bekend zijn bij het grote publiek. Zijn pianomuziek voor de film en in het algemeen wordt ook wel eigentijdse klassieke muziek genoemd.

Rianne Buikes uit Oostzaan zal op de vleugel in de Grote Kerk een paar stukken van Einaudi voor ons spelen.

Zaterdag 9 april: Saturday Night Fever, 1977

High Tea in de Grote Kerk

In de afgelopen tijd van corona hebben veel oudere maar ook jonge mensen elkaar weinig ontmoet en zijn er veel activiteiten stil gelegd. Daarom organiseert Welzijnwonenplus samen met het Oranje fonds en de Vrienden op vrijdag 11 maart in de Grote Kerk van Oostzaan een gezellige High Tea gemaakt door vrijwilligers. Ons doel voor deze dag is het doorbreken van het sociale isolement, verbinding te maken en elkaar te ontmoeten.

Ken jij iemand in je omgeving die dit verzetje goed kan gebruiken, meld je dan aan bij WelzijnWonenPlus Oostzaan en verras iemand met een uitnodiging voor deze High Tea.

Er zijn geen kosten aan verbonden. Je kunt een e-mail sturen naar oostzaan@welzijnwonenplus.nl of je kunt bellen naar 06-10019676. Opgeven kan tot uiterlijk 4 maart a.s. 12.00 uur.

Datum: vrijdag 11 maart 2022

Tijd: 13:00 tot 16.00 uur.

Locatie: De Grote Kerk, Oostzaan

Wij hebben er zin in! Wie weet zien wij u 11 maart

Website Vrienden Grote Kerk is ‘under construction’, binnenkort meer informatie.



Bestuur Vrienden Grote Kerk

Sinds vele jaren is er een trouw bestuur, bestaande uit Cees van Prooijen (financiën), Eelco Taams (secretariaat), Jaap de Dood (algemeen lid) en Ton Senf (voorzitter).

Gelet op de vele plannen rond de verbreding van het gebruik van de Grote Kerk zal het bestuur royaal worden uitgebreid. Onlangs zijn toegetreden de heren Owen de Dood, Cees Oussoren en Mimmo Jacobs. Tijdens de afgelopen 2 jaar hebben deze drie mannen, tijdens de coronatijd, hard gewerkt aan de nieuwe toekomst van onze Grote Kerk. Owen is een beetje de floor manager, een veel-kunner met een opleiding in de hotel- en event branche. Cees en Mimmo hebben hun studie “Cultureel Erfgoed” in Amsterdam afgerond en houden zich o.a. bezig met Bard, het filmhuis in de Grote Kerk.

In de komende maanden volgen er meer benoemingen.

Financiën rond de nieuwe activiteiten

De directe kosten worden gedragen door de deelnemers. De indirecte kosten betreffen het gebouw, de huur, de energie, de aanschaf apparatuur. Deze indirecte kosten gesponsord door donateurs Vrienden Grote Kerk, de gemeente Oostzaan en een tweetal Oostzaanse stichtingen.

Wij zijn blij met deze financiële betrokkenheid ten behoeve van het behoud en verbreding van de Grote Kerk.

Ton Senf

Een nieuw verhaal van Alex Giethoorn

Dit verhaal speelt zich af in de havenplaats Harlingen, gelegen aan de Waddenzee, over de M/S Nassau, die je op de bijgeleverde foto's ziet afgebeeld en zie je ook nog een klein stukje droogdok.

De in het centrum van Harlingen gelegen scheepswerf 'Welgelegen': was eerst van 1977 eigendom van de Amsterdamse Droogdok Maatschappij (ADM). In verband met de weinig florissante resultaten van deze werf, waar vrijwel uitsluitend reparatie werd uitgevoerd. In de daarop voorgaande jaren werden sluitingsplannen overwogen, en de mensen die er werkten waren moeilijk te motiveren, ik had weleens gehoord, wanneer er na werktijd een schip aankwam met behulp van sleepboten om zijn schroef te repareren, kon dat schip pas de volgende morgen drooggezet worden, in de avond werd er niet gewerkt. (en zo help je wel een bedrijf naar de gallemiezen).

Van der Schoot zag echter wel perspectief in deze werf. Op 13 december 1977 verwierf Scheepswerf Harlingen uiteindelijk zonder rijkssteun Scheepswerf Welgelegen.

Nu was de MS Nassau die op de foto aan de wal ligt afgemeerd, voor een spectaculaire verbouwing om de MS Nassau om te bouwen als cruiseschip voor passagiersvaart op de Middellandse zee.



De MS Nassau

De heer John Boer, directeur van de Rotterdamse reisorganisatie Bel-Air, deze John Boer heeft menigmaal het hoofd gebroken om van grote groepen toeristen betaalbare zeevakanties te organiseren en kwam zo op het idee om de containercoaster MS Nassau om te bouwen tot het cruiseschip Vacationer, het heeft een accommodatie voor 176 passagiers.

Na mijn weten heeft het een jaar gevaren en was de droom ten einde, het is namelijk nooit goed van de grond gekomen.



Dit even ter verduidelijking van mijn eigenlijke verhaal.

We waren met het MS Fenja onderweg van Casablanca naar Harlingen om droog gezet te worden voor te knippen en scheren. (Is de onderkant van af de waterlijn roestvrij maken en in de verf te zetten). Dit is de twee jaarlijkse survey waarbij ze ook alle belangrijke onderdelen van de machinekamer controleren en alle certificaten weer verlengen, dan heb je om de 4 jaar met uitstel tot 5 jaar

een groot survey. Wij als opvarenden hadden zo mooi de tijd als het weer het maar toeliet om de ruimen spic en span te maken. Wat altijd een hoop sores geeft, je hebt namelijk geen steigers aan boord en die ruimen zijn 10 meter hoog. Dus alles wat langer is dan een bezemsteel moet er professioneel weer een verlenging aan worden gemaakt om boven in die ruimen te komen met een verfroller. Toch was het ons gelukt en waren de weergoden met ons dat het ruim voor aankomst Harlingen spic en span was.

Bij aankomst moesten we langs zij het MS Nassau en dan de volgende morgen zouden ze het droogdok laten afzinken waar we dan droog kwamen.

Even een note: ik heb in mijn zeemansloopbaan al veel ongelukken gehad en deze hoort er ook bij. Wat is nu het geval, we lagen dus naast de Nassau die met zijn potdeksel iets lager was dan die van ons.

Na het avondeten ging de gehele bemanning de wal op, om een telefoontje te maken met hun familie in Indonesië. De overige bemanning en officieren gingen naar huis en ik als vrijgezel in die tijd ging dan maar de wal op om een glaasje bier hier of daar te consumeren.

Nu is Harlingen een gezellige stad om uit te gaan maar in de week is het vrij rustig. Toch heb ik die avond nog een paar bekenden gezien en gesproken, dus mijn avond was wel geslaagd. Terug aan boord. Om een uur of 12 midnight kom ik aan boord van de Nassau, geen mens te zien, weinig licht aan dek of helemaal niet. En moest ik dus overstappen van het ene schip op het andere. Ik stap dus op het potdeksel van de Nassau en wil overstappen naar de Fenja en wat ik al zei ik moest ook gelijk iets hoger stappen vanwege het hoogteverschil van de schepen, ben ik op een of andere manier iets uitgegleden en belandde tussen de schepen in. Met mijn linkerbeen verdaagde ik, wat mijn geluk is geweest, tussen de verschansing en het hoofddek. Wat ik als eerste gedaan heb laat zich wel raden, schreeuwen als een mager speenvarken, maar hoe ik ook gilte er was geen mens die ook maar wat of iets van zich liet horen.

Ik moest me zelf dan maar redden. Maar het angstige was dat ik als de dood was zo bang dat die schepen tegen elkaar zouden drijven met mij ertussen als dienstdoende voor wrijfhout. Toch ben ik er op een of andere manier godzijdank tussenuit gekomen en met heel veel pijn in de accommodatie gekropen. Mijn hut opgezocht wat pijnstillers genomen en te bed. De volgende morgen kon mijn bed niet uit vanwege de pijn en toen ik om 07.30 uur ook nog niet aan tafel zat kwam de kok toch maar even kijken waar de stuurman bleef. Toen heb ik nog geprobeerd om mijn kooi uit te komen, maar dat was vergeefse moeite. De ambulance werd gebeld en zij hebben mij naar het ziekenhuis gebracht. Daar onderzocht en foto's gemaakt, naar huis met de taxi. Vier weken wat thuis uitgezikt en naar goedkeuring van de dokter weer naar zee gegaan.

Met vriendelijke groet, Alex Giethoorn

Passie en Paasconcert Zaandam

Op woensdag 6 april de week voorafgaande aan Goede Vrijdag geeft het Zaans Interkerkelijk Mannenkoor een Passie en Paasconcert in de Westzijderkerk (Bullekerk) Westzijde 75 1506 ED in Zaandam. Het repertoire van die avond zal onder andere bestaan uit liederen over de lijdenstijd, zoals een aantal van de zeven kruiswoorden op muziek gezet door Roelof Elsinga hetgeen een zeer indrukwekkend geheel vormt. De mooie volle klank van het ZIM is al bij velen bekend en zal door het ten gehore brengen van deze bijzondere nummers een extra dimensie geven aan deze avond een reden te meer deze datum vast te leggen in uw agenda. Het geheel staat onder leiding van de vaste dirigent Hugo van der Meij. Medewerking wordt verleend door:

Erica Vogel: zang/ dwarsfluit en Hendrik van Veen: piano/ orgel.

De intree bedraagt € 15.00, inclusief consumptie na afloop van het concert.

Kaarten in de voorverkoop: bij voorkeur storten op rekening van Zaans Interkerkelijk Mannenkoor NL84 INGB0004853940 zie de website www.zimmk.nl,

elke woensdagavond in de Westzijderkerk Westzijde 75 Zaandam van 19.00 uur tot 19.30 uur alleen 23 februari en 16 maart 2022 in de Zaankerk Drielse Wetering 50 Zaandam zelfde tijd, bij de koorleden, Jaap Dral Waterput 60 Oostzaan tel:075-6841962,

Wolter Jongsma Nieuwe Meer 1 Zaandam Tel:075-6351282.

Indien er kaarten over zijn op 6 april voor aanvang van het concert bij de ingang van de kerk. Deur open 19.00 uur aanvang van het concert 20.00 uur.



Jezus voorgeleid



Toen het dag werd, kwam de raad van oudsten van het volk bijeen, hogepriesters zowel als Schriftgeleerden, en ze leidden hem voor in hun raadszitting. - Lucas 22: 66

Bedankjes

Beste mensen, Afgelopen zondag werden wij blij verrast met een schitterende bos bloemen. De bloemen uit de kerk werden ons bezorgd ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk. Hartelijk dank voor de leuke attentie.

Vriendelijke groet, Corrie en Ben van Poecke

Wat was ik aangenaam verrast met de prachtige bos bloemen die ik onlangs van de kerk mocht ontvangen. Dit stukje aandacht, het magazine Kerkbuurten en de persoonlijke bezoeken die ik soms mag ontvangen geven mij een gevoel van verbondenheid met de kerk. Heel hartelijk dank.

Mevrouw Spaamer - De Reus

Hierbij wil ik u mede namens mijn vrouw heel hartelijk bedanken voor de prachtige bloemen die ik gekregen heb bij thuiskomst uit het ziekenhuis.

Wim en Rika Bijdemast

Van de redactie

De voorplaat en de eerste gedichten vond ik op internet: 'de bijbel in 1000 seconden'. Het is een Belgische site, het sprak me aan.

Het schilderij geeft weer hoe Jezus zich moet hebben gevoeld, zo vlak voor zijn dood. Op weg naar Pasen gaan we. Steeds opnieuw. De afgelopen twee jaar hebben we Pasen gevierd in coronatijd. Veel van die dagen zijn aan me voorbijgegaan. De waan van de dag, de regels en de kritiek. Fijn was het niet, het heeft tweespalt gebracht en ergernis, bezorgdheid voor de gezondheid. We hopen dat meer vrijheid lang mag duren! Zoveel jaren in de redactie van Kerkbuurten, het levert een berg bestanden op in mijn pc. Deze week zocht ik een artikel uit een Kerkbuurten van jaren geleden. Heb het niet gevonden, maar dan zoef je terug in de tijd. Weemoed, er zijn al zoveel mensen overleden in de afgelopen jaren. Ze speelden eerst een hoofdrol en verdwenen van het toneel of zijn overleden. Ook las ik dat er veel meer activiteiten waren, jeugd, kinderkoor. De bijdragen van Jaap Ruig en de interviews van verschillende kerkgangers en dorpsbewoners. Zoveel vrijwilligers, zoveel activiteiten..... In mijn zoektocht kwam ik ze tegen.

Een knaagje heimwee.....

Ook deze tekst vond ik:

**Ik ben gaan inzien dat het geloof een organisme is dat groeit met
de tijd.**

Blijft het stabiel, dan sterft het.

Wil het voortleven, dan moet het kunnen veranderen.

Godfried Bomans

Namens Wietske, Erik en Reinder wens ik u een mooie maand maart toe! Veel zonnestralen en een goede gezondheid!

Frieda Flens-Meijer

Vervuld van uw zegen, gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld, die wacht op uw woord.

Om daar in genade, uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen, die vrucht dragen zal.

Lied 425



Colofon 40^e jaargang nummer 2

Protestantse Gemeente Oostzaan. Kerkbuurt 12, Postbus 44, 1510 AA Oostzaan, tel.: ☎06-23681030
Het BJC heeft telefoonnummer 075-6842765

www.grotekerkoostzaan.nl of www.pknoostzaan.nl webmaster: Erik Hankes

Redactieadres: Postbus 44, 1510 AA Oostzaan, mailadres: kerkbuurten@pknoostzaan.nl
Kopij inleveren vóór de 20^e van elke maand

Redactie: Frieda Flens-Meijer ☎ 6845166, Wietske Wijnja ☎ 6843663
Graag tekst aanleveren in Times New Roman, lettergrootte 12!

Jaarabonnement: € 15,= (per post € 25,=) Rekeningnummer. NL10RABO0373709447
Verspreiding Reinder Wijnja, Noordeinde 95 ☎ 6843347

Predikant:
Vacant

Voorzitter kerkenraad:
Vacant

Scriba:
Willie Dijkema
scriba@pknoostzaan.nl
Postbus 44, 1510 AA Oostzaan

Platform Omzien Naar Elkaar

Contactpersoon (interim): Erica Homburg ☎ 684 1150 e-mail: one@pknoostzaan.nl

Ouderlingen

Jaap de Dood ☎ 06-51349375 e-mail: ouderling@pknoostzaan.nl
Willie Dijkema ☎ 075-6843258 e-mail: scriba@pknoostzaan.nl

Ouderling Jeugd- en jongerenwerk:

Vacant

Jeugdwerker:

Vacant

Als u zelf bezoek wilt of vindt dat iemand anders daarvoor in aanmerking komt, kunt u met een van de ouderlingen contact opnemen.

Diaconie:

Anneke Verwer
☎ 020-6311472, NL70RABO 0373 709 919

College van kerkrentmeesters:

Anneke Hogenes,
☎ 06-23681030
info@pknoostzaan.nl

Bank:

Protestantse Gemeente Oostzaan
NL32RABO0373709439

Kerkelijk bureau: Tiny Verwer, Zuideinde 70a, ☎ 6841658 e-mail: kerkelijkbureau@pknoostzaan.nl

Collectebonnen à € 0,50 en € 1,25 bestellen bij Dik de Vries, via NL85RABO0373709455

Crèche: Erica Homburg, ☎ 6841150 e-mail: creche@pknoostzaan.nl

Kinderkerk: Joyce Verwer, ☎ 6841664 e-mail: kinderkerk@pknoostzaan.nl

Postzegels, prentbriefkaarten en oude mobieltjes: inleveren in de kerk

Bloemen en kaarten:

Maartje en Jaap Dral, ☎ 6841962, e-mail: bemoediging@pknoostzaan.nl

Seniorenmiddagen en koffieochtenden:

Maartje Dral-Verwer, ☎ 6841962, e-mail: senioren@pknoostzaan.nl

Coördinatie en reservering Grote Kerk en Bartel Jacobsz Centrum:

Anneke Hogenes, agenda en kerktelefoon: Jaap Dral ☎ 06-23681030 info@pknoostzaan.nl